



CHIRO HIRO'S!



MEET DE
CHIROHIRO'S

JULIUS/DOKTER CA VA

LEIDER/CHIROHIRO (HIJ/ZIJN)

WAT IS JE SUPERKRACHT?

Ik heb de kracht om kinderen, jongeren en anderen gerust te stellen, te luisteren en hen boven zichzelf te doen uitstijgen. Ik ben geduldig en heb altijd oog voor iemand anders in stressvolle situaties.

WAT IS JE ZWAKTE?

Ik ben geen tafelspringer en heb soms moeite om mij te laten horen. Ik moet leren assertiever te zijn tijdens groepsmomenten.

WAT DOE JE GRAAG EN WAT NIET?

Ik hou ervan om die persoon te zijn bij wie je je veilig voelt en die naar je luistert. Tijdens de Chirowerking hou ik van activiteiten waarin we in groep dieper ingaan op elkaars ervaringen. Ik ben niet zo'n fan van stevige pleinspelen. Het hoeft voor mij niet zo macho te zijn.

MET WIE KUN JE GOED OVERWEG EN MET WIE NIET?

Ik kan met bijna iedereen goed opschieten. Ik heb graag mensen die geen schrik hebben om hun onzekerheden te tonen en die open durven te zijn over hun emoties. Daarentegen heb ik het soms wat moeilijker met de 'haantjes' in de groep. Ik vind hun gedrag aanstellerig en denk dat ze onderhuids heel wat verbergen.

WAT ZIJN JE INTERESSES?

Naast Chiro hou ik enorm van lezen. Filosofische boeken en boeken over de mens zijn helemaal mijn ding. Daarnaast ben ik een fervent loper. Even mijn gedachten verzetten, helpt me om tot nieuwe inzichten te komen.



WAT IS JE ORIGIN STORY?

De familie en een moeilijke schoolperiode

Ik kom uit een warm gezin en ben opgegroeid met mijn broer en twee zussen. Ik was de tweede oudste thuis. Ik ben het gewoon om samen te leven met anderen en mijn ouders leerden ons al vroeg om problemen en ruzies uit te praten.

Ik was wel iets stiller als kind en in de lagere school werd ik daarom uitgesloten. Het was een lastige periode. Ik voelde me daar niet thuis en twijfelde aan mezelf.

DE CHIRO

Dat alles veranderde op een dag toen iemand naar me toe stapte op de speelplaats. Die legde een hand op mijn schouder en vroeg me of ik eens mee wilde gaan naar de Chiro. Ik had nog nooit van die Chiro gehoord, maar ik besloot toch eens mee te gaan.

Toen ik op het Chiroterrein aankwam, veranderde de wereld voor mij. Die plaats van samen spelen, zorgde dat ik mij kon sterken in mijn talenten. Al snel praatte ik met andere kinderen die ruzie hadden gemaakt of even een moeilijk moment hadden. Mijn leiding merkte dat op en stimuleerde me om dat te blijven doen. Zo ben ik de Chirohiro geworden die ik nu ben en daar ben ik heel trots op!

ENKELE VRAAGJES OM JE TE LEREN KENNEN

Wat is je lievelingskleur?
Rood

Wat is je lievelingsfilm?
La Vita è Bella

Wat is je lievelingseten?
Pasta arrabiata, een beetje pit

Wat is je lievelingsmuziek?
Amy Winehouse

LOUISA/LADY PERFECT

LEIDSTER/CHIROHIRO (ZIJ/HAAR)

WAT IS JE SUPERKRACHT?

Ik kan vliegensvlug schrijven en typen en heb onmiddellijk een plan klaar. Ik heb ook de gave om supersnel te praten en ik kan grote hoeveelheden informatie in één keer verwerken met mijn superbrein. Geen uitdaging is te groot voor mij, ik ga immers gestructureerd aan de slag.

WAT IS JE ZWAKTE?

Ik kan moeilijk dingen loslaten en ik vind het niet gemakkelijk om dingen te onthouden. Vandaar dat ik heel wat opschrijf, natuurlijk.

WAT DOE JE GRAAG EN WAT NIET?

Ik hou graag lijstjes bij. Voor de duidelijkheid maak ik graag een overzicht. En voordelen afwegen tegen nadelen vind ik ook plezant. Zo kan ik goed knopen doorhakken. Ik heb wel moeite met volledig los te gaan, dan verlies ik de controle. En omdat ik zo goed overzichten maak, is het ook lastig voor mij als ik geen gelijk krijg.

MET WIE KUN JE GOED OVERWEG EN MET WIE NIET?

Ik kom goed overeen met de creatieve types, met hen kan ik snel een idee uitwerken. Ook een luisterend persoon kan ik appreciëren. Die kan mijn woordenstroom tenminste volgen. De losbandige feesttypes vind ik minder aangenaam. Ze geven me het gevoel dat ze dingen nooit ernstig nemen en dat vind ik jammer.

WAT ZIJN JE INTERESSES?

De website van De Banier vind ik geweldig. Daar kan je heel wat materialen vinden om het perfecte to-dolijstje mee te maken. Echt genieten! Ook kan ik er pennen kopen, want stel je voor dat die ooit op geraken. Daar zou ik niet mee overweg kunnen. En als hobby vind ik origami de max. De rust van papier te plooien, is heerlijk.



WAT IS JE ORIGIN STORY?

De successen en de moeilijkheden

Ik heb een redelijk gewone jeugd gehad. Ik was eigenlijk altijd snel weg met nieuwe dingen. Op school, in mijn hobby's, thuis: ik was meestal de beste in hetgeen ik moest doen. Gemakkelijk is dat niet altijd, want ik ervaar de druk van de verwachting dat ik altijd de beste ben. Ik kan precies nooit eens iets fout doen en dat is heel vervelend.

DE CHIRO

Toen ik naar de Chiro ging, heb ik eindelijk fouten mogen maken. Ik weet nog goed dat ik als lid een spelletje moest maken voor iedereen. Dat is toen helemaal mislukt, niets liep volgens plan. Maar uiteindelijk had iedereen wel veel plezier en mijn leiding was alles behalve boos. Ze vonden het heel grappig hoe het allemaal was gelopen. Sindsdien ben ik meer en meer mijn kracht gaan ontwikkelen van goede plannen te maken. En hoewel ik het soms nog wel moeilijk heb met fouten te maken, kan ik er al veel beter mee omgaan.

ENKELE VRAAGJES OM JE TE LEREN KENNEN

Wat is je lievelingskleur?
Paars, de kleur van macht en ambitie

Wat is je lievelingseten?
Frieten, dat smaakt altijd hetzelfde dus het kan niet tegenvallen

Wat is je lievelingsfilm?
Als guilty pleasure luister ik naar harde rock en metal, dan kan ik alles loslaten en me volledig geven.

LUKA/DE LOLJAS

LEIDER/CHIROHIRO (HEN/HUN)

WAT IS JE SUPERKRACHT?

Ik kan overal en eender wanneer vrienden maken. Een lolletje hier, een grapje daar, het is me allemaal om het even. Ik maak me ook nauwelijks zorgen, stress is niet aan mij besteed. Ik ben heel loyaal naar mijn vrienden toe.

WAT IS JE ZWAKTE?

Soms ga ik al eens te ver in mijn mopjes, maar dan heb ik er geen problemen mee om mijn excuses aan te bieden. Verder nemen ze mij nooit echt ernstig. Da's wel vervelend want ik heb ook wel gewone dingen te zeggen.

WAT DOE JE GRAAG EN WAT NIET?

Het liefst van al zou ik iedere dag op het Chiroterrein zitten. Buiten van het leven genieten, geweldig! Mij hoeft je niet binnen te zetten en altijd hetzelfde te laten doen. Sporten is wel tof, maar dan liefst elke keer iets anders. En natuurlijk iets drinken op café, zalig toch?

Laat me alsjeblieft niet heel de tijd serieus zijn. Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.

MET WIE KUN JE GOED OVERWEG EN MET WIE NIET?

Geef mij maar de zorgeloze types. De mensen die graag buiten vertoeven of die graag met hun handen bezig zijn. Gewoon wat dingen doen en daar niet te hard over nadenken.

Mensen die alles op voorhand willen plannen en organiseren, vind ik minder fijn. Waar is de spontaniteit dan?

WAT ZIJN JE INTERESSES?

Ik ben in van alles geïnteresseerd, zolang het maar fun en plezier is. Voldoende afwisseling vind ik belangrijk en dan ik kan ik echt alles leuk vinden.

WAT IS JE ORIGIN STORY?

HET BUITENBEENTJE

Vroeger vond ik moeilijk mijn plek in een groep. Ik had het gevoel dat ik anders was dan de anderen en vond geen aansluiting bij een groepje. Ik ontwikkelde een angst om uit de boot te vallen en daarom begon ik me meer en meer te gedragen als iemand die ik niet was. In de hoop dat mensen me leuk zouden vinden. Maar dat gebeurde niet.



DE CHIRO

Mijn ouders wisten niet goed wat ze moesten doen, maar besloten me naar de Chiro in de buurt te sturen. Ze dachten dat een nieuwe omgeving me deugd zou doen. Toen ik daar aankwam, begon ik onmiddellijk anderen te imiteren. Ik zag dat ze dat niet fijn vonden, maar ik wist ook geen normale houding aan te nemen.

Een van de leidsters zag dat en kwam naar me toe: "Hey Luka, wees gewoon jezelf. Dat mag hier." Die woorden herinner ik me nog altijd. Ik probeerde het en al snel moest iedereen met me lachen.

Ik ben dat blijven doen en ook in mijn thuisomgeving ben ik beginnen tonen wie ik werkelijk was. Mij kan je niet labelen, ik ben gewoon Luka. En uiteindelijk ben ik dan De Loljas geworden, een bron van plezier en vertier.

ENKELE VRAAGJES OM JE TE LEREN KENNEN

Wat is je lievelingskleur?
Blauw of roze

Wat is je lievelingsfilm?
Cars

Wat is je lievelingseten?
Hamburgers op een fuif of spaghetti van de bomma

Wat is je lievelingsmuziek?
Arctic Monkeys, Green Day, Red Hot Chili Peppers, ... En als het iets vuiler mag: vieze skank. :)

JONAS/KING KNUTSEL

LEIDER/CHIROHIRO (HIJ/ZIJN)

WAT IS JE SUPERKRACHT?

Ik kan heel snel oplossingen bedenken voor problemen. Knutselen en prutsen zijn mijn talenten. Geef me wat materiaal en ik maak er iets mee. Het is misschien niet perfect afgewerkt, maar het zal wel werken.

WAT IS JE ZWAKTE?

Ik durf me al eens verliezen in waar ik mee bezig ben. Dan heb ik geen oog voor andere taken of voor anderen. Dat is niet altijd gemakkelijk als je in groep moet samenwerken.

WAT DOE JE GRAAG EN WAT NIET?

Ik maak graag dingen, in de brede zin van het woord. Dingen repareren, knutselen, schilderen, tekenen, kleien, beeldhouwen, zelfs een streepje muziek.

Laat me alsjeblieft niet stilzitten, dat vind ik maar niks. Een film kijken, dat gaat nog, maar een hele avond Netflix bingen, daar vind ik niets aan.

MET WIE KUN JE GOED OVERWEG EN MET WIE NIET?

Iemand met een plan vind ik geweldig! De ideale structuur om mijn creativiteit op los te laten.

Mensen die ik bestempel als saaie pieten vind ik maar niets. Hangen, luieren, tv-kijken, ... dat vind ik allemaal behoorlijk vervelend.

WAT ZIJN JE INTERESSES?

Naast mijn actieve leven ga ik graag naar musea. Het is mooi om naar creaties van anderen te kijken. Daar leer ik ook veel uit voor mezelf.

Poëzie lezen doe ik ook graag. Dat is echt knutselen met woorden. En soms waag ik me er zelf aan om een gedicht te schrijven.



WAT IS JE ORIGIN STORY?

EEN 'STILLEVEN'

Bij ons thuis was er vroeger weinig zin voor avontuur. Pas op: ik hou van mijn ouders, maar ze waren héél voorzichtig. Ons huis zag er in al die jaren ook altijd hetzelfde uit. Knutselen mocht, maar liefst niet te veel vuil maken. En de klusjes? Dat was voor een klusjesman. Hoewel ik zelf ook graag eens wilde experimenteren. Dat zorgde ervoor dat ik me verveelde en niet altijd het leukste kind was thuis.

DE CHIRO

Mijn nonkel vertelde op een familiefeest over de Chiro: een plek waar je elke zondag mag gaan spelen, knutselen en zot doen: het leek wel de hemel voor mij. Met een beetje tegenzin stuurden mijn ouders me een keer mee met mijn neef. "Hij gaat toch niet te vuil terugkomen?" vroegen ze zich waarschijnlijk af. Maar ik ben hen heel dankbaar dat ze mij toen hebben laten gaan.

De Chiro was dé plek waar ik mijn creativiteit en energie ten volle kwijt kon. Elke week deden we iets anders en dat gaf me heel wat ideeën en inspiratie. De vriendschappen zorgden ervoor dat ik bij anderen thuis mocht gaan spelen. Al die indrukken nam ik mee naar huis en dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik naar een academie ben gegaan. En kijk nu: iedereen noemt me King Knutsel.

ENKELE VRAAGJES OM JE TE LEREN KENNEN

Wat is je lievelingskleur?

Wit: een combinatie van alle kleuren en een canvas waaruit heel wat kan ontstaan.

Wat is je lievelingsfilm?

Naar films kijk ik niet echt, maar de schilderfilmpjes van Bob Ross zijn de max!

Wat is je lievelingseten?

Een pizza belegd met van alles en nog wat

Wat is je lievelingsmuziek?

Een streepje klassieke muziek is de beste inspiratiebron.

SARA/MISS GRASSPRIET

LEIDSTER/CHIROHIRO (ZIJ/HAAR)

WAT IS JE SUPERKRACHT?

Ik kan mensen samenbrengen en tot rust laten komen. En dat lukt me zelfs met dieren. Ik heb een verbondenheid met de aarde en dat stelt me in staat om ook altijd het goede doen: voor anderen, voor de natuur en ook voor mezelf.

WAT IS JE ZWAKTE?

Ik heb niet zoveel begrip voor mensen die mijn standpunten niet volgen. Zoals autorijden, waarom zou je dat doen? De fiets is toch veel aangenamer!

WAT DOE JE GRAAG EN WAT NIET?

Ik ben graag buiten, een wandeling maken in de natuur vind ik de max. Daarnaast zet ik me ook graag in voor enkele verenigingen in de buurt. Een steentje bijdragen is voor mij een kleine moeite. Ik heb absoluut niets met competitie.

De beste zijn: waarom is dat nu nodig? We zijn toch allemaal gewoon goed? Dat lijkt me voldoende.

MET WIE KUN JE GOED OVERWEG EN MET WIE NIET?

Een grappenmaker vind ik altijd heerlijk om mee rond te wandelen. Dat zijn vaak mensen zonder al te veel zorgen. En als ze ergens mee zitten, weten ze dat op een luchtige manier over te brengen.

Chaotische mensen vind ik minder aangenaam. Ik kan moeilijk begrijpen waar ze die hectiek van hebben. Je kan alles ook rustig doen en dan zal het even goed zijn, hoor.

WAT ZIJN JE INTERESSES?

Ik wandel graag, en daarnaast ben ik graag bezig in onze moestuin. Mijn eigen fruit en groenten kweken: dat is het leven. Daarnaast moet ik ook een guilty pleasure opbiechten: ik ga al eens graag naar een poezencafé.



WAT IS JE ORIGIN STORY?

DE DIERENVRIEND

Van jongs af aan vond ik het belangrijk om respect te hebben. Zowel voor mensen als voor de natuur. Bij ons thuis werd er geen vlees gegeten en we probeerden ons best te doen om zoveel mogelijk ons eten zelf te voorzien. Dat was niet altijd gemakkelijk, want we hadden maar een kleine tuin in de stad. Maar hey, zo konden we alles met de fiets doen. Onze burens keken soms wel raar naar ons gezin, alsof we van een andere planeet kwamen. En ik heb af en toe gezien dat er met mijn ouders gelachen werd in een gesprek. 'Geen vlees eten? Wat zijn jullie: konijnen?!' Ondertussen is er al veel meer milieubewustzijn, maar dat was in mijn kindertijd toch anders.

DE CHIRO

Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik naar een jeugdbeweging zou gaan, een plaats om samen met andere jongeren dingen te doen en ideeën uit te werken. Ik ben mijn leiding nog altijd heel dankbaar voor hoe ze met mij zijn omgegaan. Al snel voerden ze een veggiedag in op kamp, zodat iedereen eens 'moest eten zoals ik'. De andere kinderen vonden het tof en waren supergeïnteresseerd. En voor ik het wist, was ik zelf leidster en ben ik nu volop bezig om een CO2-neutraal kamp te organiseren. Niet voor niets noemen ze mij Miss Grasspriet.

ENKELE VRAAGJES OM JE TE LEREN KENNEN

Wat is je lievelingskleur?
Groen, daar hoeft ik niet over te twifelen.

Wat is je lievelingseten?
Geef mij maar een gezond slaatje met groenten uit de tuin.

Wat is je lievelingsfilm?
Guilty pleasure misschien, maar ik ga voor F.C. De Kampioenen, sorry!

Wat is je lievelingsmuziek?
Didgeridoommuziek