

Tielt-Winge



Na een aantal boeiende artikelen van René De Keyzer, die een licht wierpen op het rijke verleden van onze gemeente, laten we in deze editie de jeugd aan het woord. De leerlingen van onze verschillende scholen, laten jullie weten wat zij in de huidige tijd zo bijzonder vinden aan Tielt-Winge.



Wij vinden de Chiro top!

Door kindergemeenteraadsleden Lenka Van den Eynde en Ben Van Crombrugge, Sint-Jorisschool

Het leukste aan deze gemeente vinden wij de Chiro!

Wij gaan met de Chiro elk jaar op kamp en dergelijke. Dit jaar gaan wij op kamp in Eupen. We spelen de vuilste spelletjes en maken veel plezier. Je hebt de speelclub (geel), de rakwi's (groen), de tito's (rood), de keti's (blauw), de aspi's (oranje) en de leiding (heeft geen kleur). Je kunt dan in het weekend je vrienden zien en fijn ravotten. De Chiro is geschikt

voor kinderen die zich durven vuil maken en wild durven spelen. Het jaarthemalied van dit jaar is 'Chiro hiro'. Het Chirolokaal ligt aan het gemeenschapscentrum de Maere. We spelen spelletjes zoals de 'modder spelen' waarbij je heel veel spelletjes speelt in de modder. En ook veel balsporten. Soms spelen we ook met meerdere groepen tezamen. Op de kampen spelen wij ook ieder jaar weer 'vettige spelen'. Je kunt natuurlijk kiezen of je aan sommige spelletjes meedoet of niet.



Tielt-Winge door de bril van de leerlingenraad van 't Hagekind

Tielt-Winge is een gemeente waar altijd iets te doen is. Er zijn verschillende sportmogelijkheden in de gemeente, zoals padel, volleybal, Chiro en paardrijden. Er zijn verenigingen en clubs voor jong en oud, waar iedereen zich welkom voelt. Ook



zijn er veel mogelijkheden om buiten te sporten, zoals in de Sporthal of in onze prachtige natuur.

Naast sporten biedt Tielt-Winge ook tal van fijne plekjes om te vertoeven. Zo is er de Vlooybergtoeren, waar men een mooi uitzicht heeft over de gemeente. Ook het Kabouterbos is een leuke bestemming voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Hier kunnen veel kinderen fijn spelen in de speeltuin en de volwassenen kunnen er genieten van een wandeling tussen de bomen.

Ook door uitstappen die door de school georganiseerd worden, leren we vaak nieuwe plekjes kennen. Zo bezoeken we bijvoorbeeld 'de zon', Museum44 in Meensel-Kiezegem en werken we mee aan projecten van Natuurpunt, maar ook door onze lichtjeswandeling krijgen we eens een ander beeld van Tielt-Winge.

Opgroeien in Tielt-Winge is fijn, omdat alles dichtbij is. De scholen, bibliotheek maar ook alle sportclubs zijn goed te bereiken. Ook is er een leuke sfeer in de gemeente, waardoor wij ons als kinderen heel veilig voelen. Er is ook veel aandacht voor jongeren en kinderen, met tal van activiteiten en evenementen die speciaal voor hen georganiseerd worden zoals de Grabbelpas of sportkampen in de vakantie.

Mijn kijk op Tielt-Winge

Door Nina Verdeyen, VBS Houwaart, kindergemeenteraadslid

Tielt-Winge is een prachtige plaats voor kinderen om op te groeien.

Er zijn veel bossen, weilanden en beken. Anders dan in bijvoorbeeld Antwerpen of Brussel.

Het is anders om hier op te groeien dan in van die grote steden omdat er meer plaats is voor kinderen om zich uit te leven in de natuur.

Als je bijvoorbeeld in Antwerpen opgroeit, wandel je (meestal) door een winkelstraat of park. Echte bebossing is daar niet aanwezig.

Maar als je hier in Tielt-Winge opgroeit, heb je meer mogelijkheden qua buitenlucht: het Hageland, Wijnwandelingen, het Walenbos...

